

## Uitzicht op woensdag 6 januari 2021

### *De horizon verlegd*

In de laatste week van 2020 was ik thuis in het zuiden. Mijn oudste dochter en ik hadden zin om de natuur op te zoeken, de bergen in voor een flinke wandeling. Op de parkeerplaats maakten we ons klaar voor de tocht en wisselden een kort woord met een jonge man die zijn auto naast de onze had staan. Toen begon het klimmen en klauteren, soms over geitenpaadjes. Een winters landschap aan onze voeten. Geen maskers op, berglucht inademend. De bergketen draagt de naam 'Femme Allongée', uitgestrekte vrouw, en van verre zie je haar liggen, haar lange haren uitwaaiierend over de rotsen. Al eeuwen spreekt zij tot de verbeelding en zo zijn er diverse legendes ontstaan. Eén ervan is dat er reuzen leefden en de aarde kapot maakten. Aarde en hemel hadden er genoeg van en besloten alle reuzen te doden. Alleen Cébenna en Réa overleefden de donder van Jupiter. Zij waren zachtaardig, hielden van de natuur. Alleen wilde de God van Olympus ook deze twee doden. Op een avond lag Cébenna op een rots. Plotseling voelde ze de rotsen onder zich zacht worden. Ze gooide haar hoofd achterover, slaakte een kreet van wanhoop en pijn. De rotsen bedekten het lichaam van Cébenna en de natuur versteende haar lichaam voor eeuwig.

De andere legende is dat de vrouw zich terug trok in de bergen omdat ze veroordeeld was door Zeus om te hopen op liefde, zonder deze ooit te bereiken. De natuur, ontroerd door haar trieste lot, maakte van haar een stenen omhulsel voor de eeuwigheid.

Legendes doen ons ook in een spiegel kijken. Een reflectie op toen en nu.

Eenmaal boven gekomen op het hoogste punt ontvouwde zich een prachtig uitzicht. Daar zagen we weer de jonge man van de parkeerplaats. Met wortels in het zuiden, bleek hij ook in Parijs te wonen. Er ontstond een geanimeerd, interessant gesprek.

Toen we weer afdaalden, zei mijn dochter: weet je wat nu zo leuk was aan die ontmoeting? We hebben nu eens niet over corona gesproken! Er is méér dan corona. Voor even wenkte een ander uitzicht, werd onze horizon verlegd en dat gaf lucht en ruimte.

*Ruth van der Waall-Schaeffer*



Niets hiervan mag zonder toestemming op enigerlei wijze gepubliceerd en/of gedeeld