

## Uitzicht op woensdag 27 januari 2021

### Vrij om lief te hebben

Voor jonge oren en oudere oren mogen meeluisteren.

Misschien is het jou ook wel eens overkomen dat je bij jezelf denkt: zou hij/zij op jongens of op meisjes vallen? Blijkbaar moeten we kiezen tussen het één of het ander en kan het niet gewoon open of onbeantwoord blijven.

Op 1 april 2001, bijna 20 jaar geleden, had Nederland de wereldprimeur dat het eerste homo-huwelijk gesloten werd. Dat dit mogelijk werd gaf aan dat je vrij bent van iemand te gaan houden en als je dat zou willen er ook er ook een wettelijke vorm aan te mogen geven. Tijdens de eerste confinement waren scholen gesloten vanwege Corona. Wat bleek :sommige homoseksuele jongeren vonden dat helemaal niet erg. Ze hoefden zich op school nu niet te verstoppen achter een masker en te doen alsof ze hetero zijn. Voldoen aan verwachtingen van je vrienden of familie maken je onvrij. Het is een koud kunstje om bijbelcitataten te noemen die vaak gebruikt worden om andere relaties dan jongen-meisje negatief te beoordelen. Maar vergeet niet dat de Bijbel in een andere tijd en cultuur is geschreven. Voor God maakt het geen verschil wat of wie je bent. Het gaat erom of je een goed mens bent. De rode lijn in de Bijbel is dat het steeds gaat om vrij worden, om gelijkwaardigheid. Daarbij is het leven zonder liefde maar kaal. Jezus liet dat zien en ging met iedereen om, los van sexe of geaardheid.

Je bent goed zoals je bent geboren. God maakt geen vergissingen, zingt Lady Gaga. Luister maar eens....



<https://m.youtube.com/watch/0BsLd4Y060Q>